

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ

Έχουν περάσει 30 ημέρες από την αποφράδα Δευτέρα της 23^{ης} Ιουλίου, όπου η πύρινη λαίλαπα πέρασε από την ανατολική και τη δυτική Αττική και σε λίγες ώρες σκόρπισε στη μεν Κινέττα τον πύρινο όλεθρο, στο δε Μάτι τον όλεθρο και το θάνατο.

Στην περιοχή μας καταστράφηκαν πάνω από 60.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης, κάηκαν ολοσχερώς πάνω από 260 κατοικίες, ενώ έπαθαν πολύ σοβαρές ζημιές άλλα 500 σπίτια περίπου.

Ένα πράγμα ήταν αυτό που μας ανακούφισε μέσα στο πύρινο χαμό. Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα.

Ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες που συνέτειναν ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα;

Ήταν ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι συνέβαλαν αθροιστικά και το αποτέλεσμα σχετικά με τη διασφάλιση των ανθρώπινων ζωών ήταν θετικό.

Ο πρώτος παράγοντας έχει να κάνει με την ημέρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Ήταν Δευτέρα και ευτυχώς πολλοί λουόμενοι δεν ήταν στην παραλία, με αποτέλεσμα να μην επικρατεί το αδιαχώρητο, όπως συμβαίνει συνήθως τα Σαββατοκύριακα.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μπορέσουν να απομακρυνθούν έγκαιρα όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα ειδικά στο «Μπαλαλάϊ», συμπεριλαμβανομένων και των ενοίκων του ξενοδοχείου «SUN».

Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με τη θέση εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η θέση «Αέρας» στα Γεράνεια ήταν ευτυχώς εμφανής και σε ικανή απόσταση από τους οικισμούς, ώστε να μπορέσουν έγκαιρα οι παραθεριστές, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι να απομακρυνθούν ασφαλώς και ομαλά.

Ο τρίτος παράγοντας που συνέτεινε καθοριστικά στην απομάκρυνση ήταν η αμεσότητα διαφυγής χάρη στους ευρείς αγροτικούς δρόμους εντός των οικισμών και στις δυο μεγάλες αρτηρίες την παλαιά και τη νέα εθνική οδό.

Ο τέταρτος παράγοντας ήταν φυσικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που χάρη σε έναν άξιο Διοικητή τον κ. Καϊάφα, ο οποίος εκτίμησε την κατάσταση και εισηγήθηκε έγκαιρα την εκκένωση των οικισμών, αποτέλεσαν μαζί με τις αστυνομικές δυνάμεις ασπίδα προστασίας για τους οικιστές.

Ο πέμπτος παράγοντας θα έπρεπε να ήταν ο Δήμος.

Δυστυχώς ο Δήμος δεν είχε λάβει κανένα προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου ακραίου φαινομένου.

Από την προηγούμενη ημέρα ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, δεν συγκάλεσε ως όφειλε το όργανο για να λάβει προληπτικά μέτρα ετοιμότητας, με σκοπό τη σήμανση κόκκινου συναγερμού, την εντολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας στους δασικούς δρόμους και τη διενέργεια περιπολιών από τις εθελοντικές ομάδες, τις λέσχες μοτοσικλετιστών, τον κυνηγετικό σύλλογο και τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού.

Στις 2/7/2018 ο Πρόεδρος των Συλλόγων Ομοσπονδίας Κινέττας κ. Ευαγ. Δαλάκας κατέθεσε αίτημα της Ομοσπονδίας στο Δήμαρχο κ. Σταμούλη, το οποίο αφορούσε σε άσκηση ετοιμότητας στην Κινέττα με σκοπό τον απεγκλωβισμό των κατοίκων σε ενδεχόμενο μεγάλης πυρκαγιάς. Το αίτημα αυτό δεν απαντήθηκε ποτέ από τον κ. Σταμούλη.

Την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς οι γεωτρήσεις του Δήμου ήταν αυτές που τροφοδοτούσαν τα πυροσβεστικά οχήματα μέσω των κρουνών με νερό.

Δυστυχώς με τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αυτές έπαψαν να λειτουργούν κι έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να καούν πολλά σπίτια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν είχαν τα πυροσβεστικά οχήματα νερό.

Όμως ο Δήμος δεν προνόησε από την πρώτη στιγμή να έχει γεννήτριες στις γεωτρήσεις.

Αν υπήρχαν οι γεννήτριες, οι γεωτρήσεις θα έμπαιναν σε λειτουργία αμέσως και με το νερό που θα ανατροφοδοτούσε συνεχώς τα οχήματα της πυροσβεστικής, θα είχαν σωθεί πολλά σπίτια από αυτά που κάηκαν.

Ο Δήμος παρουσιάστηκε κατόπιν εορτής και μόνο λαϊκιστή θα μπορούσε να χαρακτηρίσει έναν Δήμαρχο κάποιος, όταν δηλώνει εκ των υστέρων ότι εκτίμησε την κατάσταση και έδωσε εντολή για εκκένωση.

Αν έγιναν έτσι τα πράγματα τότε ο κ. Σταμούλης ας παρουσιάσει, όπως προβλέπεται από το νόμο, όλα τα αντίστοιχα έγγραφα που το αποδεικνύουν.

Πάντως για το συγκεκριμένο θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασιλείου στο συντονιστικό που έγινε στην Ελευσίνα λίγες ημέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Κινέττα, δήλωσε ότι «...η Πυροσβεστική έδωσε την εντολή εκκένωσης και ο Δήμος και οι εθελοντές την υλοποίησαν...»

Ο κ. Σταμούλης ήταν απλώς θεατής στη φωτιά της Κινέττας, τόσο κατά τη διάρκεια της φωτιάς, όσο και τις επόμενες ημέρες, όπου κατέφθασαν τα κυβερνητικά - υπηρεσιακά κλιμάκια για τη διενέργεια των αυτοψιών και το συντονισμό εξυπηρέτησης των πυρόπληκτων.

Φέρει τεράστια ευθύνη για την έλλειψη των γεννητριών στις δημοτικές γεωτρήσεις και για την εν γένει έλλειψη ετοιμότητας, όταν γνώριζε ποια θα ήταν τα καιρικά φαινόμενα από την προηγούμενη της 23^{ης} Ιουλίου.

Φέρει ευθύνη για την μεγάλη ολιγωρία που επέδειξε στην εξέλιξη του έργου της κατασκευής του αγωγού ύδρευσης και κυρίως της κεντρικής δεξαμενής της Κινέττας.

Μετά από 4.5 χρόνια το θέμα του οικπέδου της δεξαμενής παραμένει άλυτο και ο κ. Σταμούλης επικαλείται συνεχώς ανακρίβειες για να καλύψει την ανικανότητα του.

Του παραδώσαμε ένα έργο έτοιμο για δημοπράτηση τον Σεπτέμβριο του 2014 και μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Μόνο λόγια και υποσχέσεις.

Σε αντίθεση με τον κ. Σταμούλη στον οποίο δεν μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια, συγχαίρουμε για άλλη μια φορά την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ιδιαιτέρως το Διοικητή κ. Καϊάφα, την Αστυνομία και την Τροχαία Μεγάρων, τους άοκνους εργάτες σε κάθε έκτακτη ανάγκη, τους Εθελοντές είτε πρόκειται για οργανωμένες ομάδες, είτε πρόκειται για τους απλούς πολίτες που έτρεξαν να βοηθήσουν, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κινέττας οι οποίοι στάθηκαν άγρυπνοι στο πλευρό των πυρόπληκτων και τους κατοίκους των πληγέντων οικισμών της Κινέττας, οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερη ψυχραιμία και νηφαλιότητα και απομακρύνθηκαν έγκαιρα από την εστία της πύρινης λαίλαπας.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να αποδοθεί στις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες λειτούργησαν άψογα από τη στιγμή που εκκλήθησαν.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΜ οι οποίοι εργάστηκαν ακούραστα και αποκατέστησαν την ύδρευσή στους οικισμούς πολύ γρήγορα.

Θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στους δωρητές που έτρεξαν αμέσως να συνδράμουν κυρίως με τρόφιμα και υγειονομικό υλικό.

Ένα μήνα μετά την καταστροφή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τη διοίκηση του Δήμου για τη διαχείριση όλων των αγαθών από τους δωρητές.

Δεν γνωρίζουμε τους υπεύθυνους της διαχείρισης από το Δήμο, δεν γνωρίζουμε πως και σε ποιους διανέμονται τα αγαθά.

Το δημοτικό Γηροκομείο και το Κέντρο ένταξης Ρομά έχουν γεμίσει από τρόφιμα, καλύμματα, κλινოსκεπάσματα και υγειονομικό υλικό. Σε ποιους και με ποια διαδικασία διανέμονται αυτά;

Ένα μήνα μετά την πύρινη καταστροφή στην Κινέττα οι κάτοικοι της μετρούν ακόμα τις πληγές τους.

Δεν ξέρουμε αν εμείς θα αξιωθούμε να δούμε ξανά πράσινο αυτό το πανέμορφο τουριστικό θέρετρο.

Στην Κινέττα δεν θρηνήσαμε θύματα και αυτό είναι το παρηγορητικό.

Όμως σε όλα τα υπόλοιπα αποδείχθηκε ότι η διοίκηση του Δήμου ήταν εντελώς ανέτοιμη.

Μετά τις φονικές πλημμύρες στη Νέα Πέραμο, τη θανατηφόρο εξάπλωση της νόσου του δυτικού Νείλου στην περιοχή μας εξαιτίας της αδιαφορίας και του μη έγκαιρου ψεκασμού, και την καταστροφική φωτιά στην Κινέττα με 60.000 στρέμματα καμένα, τι άλλο μπορεί να περιμένει κανείς από αυτή τη διοίκηση του Δήμου;

Απολύτως τίποτα!

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΜΕΓΑΡΑ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»**