

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ - παράρτημα Μεγάρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

«Αντισταθείτε! όσο η αλήθεια είναι ζωντανή, πριν την σκεπάσει η λήθη»

Το Γραφείο "Τύπου και Επικοινωνίας του Δήμου Μεγαρέων" στις 27/10/2016 έβγαλε δημόσια ανακοίνωση με τον τίτλο: «Δεν ταιριάζει στην ΠΕΑΕΑ να ψεύδεται και να παραπληροφορεί» ντροπή τους!!!

-Ενημερώνουμε:

Ως αρχή: επιστρέφουμε ως απαράδεκτη τη φράση «ντροπή!» που μας καταλογίζουν. Δεν μας αγγίζει.

-Το παράρτημα τις ΠΕΑΕΑ στα Μέγαρα, ένα μόνο σκοπό υπηρετεί: την Αλήθεια. Χρέος έχει να κρατάει ζωντανά στη μνήμη του λαού μας αυτή την αλήθεια και να αντιστέκεται με όποιο τρόπο και μέσο μπορεί, για να μην τη μαγαρίσει κανείς. Ως αφορμή παίρνουμε την προσπάθεια που γίνεται με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη μέλη, για το ξαναγράψιμο τις ιστορίας με ψέματα. Σε μια σειρά από χώρες, αυτό έχει γίνει πράξη.

-Κατηγορήθηκε το παράρτημα τις ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στα Μέγαρα από τη διοίκηση του δήμου για τα παρακάτω. Τα αντιγράφουμε αυτολεξεί: Λάθη, ψέματα, μονόπλευρα συμπεράσματα, παραπληροφόρηση, απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, μαθήματα ιδεολογίας και φυσικά ατελείωτο κομματικό μπλα μπλα.

-Καταλόγισαν στην ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ, μονοπώληση του αγώνα του λαού και επιδίωξη σκοπιμότητας. Παρότι η ανακοίνωση τις ΠΕΑΕΑ, για να μην δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις έγραψε και αυτά: Η ιστορική πραγματικότητα λέει πως στην πόλη των Μεγάρων υπήρξε κίνημα αντίστασης, που πολέμησε το Γερμανό κατακτητή από κάθε μετερίζι, έκανε θυσίες ο λαός των Μεγάρων. Χάθηκαν ζωές στο εκτελεστικό απόσπασμα, ακόμη και παιδιά για αυτό το σκοπό, της απελευθέρωσης. Δεν ήρθε η απελευθέρωση από το πουθενά.

Μάλλον η διοίκηση του δήμου έχει άλλη γνώμη, αν κρίνουμε τρόπους και συμπεριφορές... δυστυχώς συγκλίνουν με το «πουθενά»! και θα εξηγήσουμε παρακάτω.

- Με μισές αλήθειες μας χρεώνουν πολλά, όπως για το ότι μας έστειλαν πρόσκληση. Τη μισή αλήθεια λένε.

Η αλήθεια είναι ότι λάβαμε μια πρόσκληση ως «λοιποί φορείς» της πόλης. Δηλαδή, ως χειροκροτητές τετελεσμένων. Ούτε περνάει από το μυαλό τους πως αυτή η πρόσκληση ήταν το κίνητρο που μας υποχρέωσε να παρέμβουμε. Θέλαμε να μάθει ο κόσμος τον κίνδυνο για ενδεχόμενη διαστρέβλωση των γεγονότων και να μην νομιμοποιήσει με την παρουσία του εκεί, μια εκδήλωση άσχετη, με μόνη αλήθεια την ημερομηνία, 9/10/1944 που έφυγαν οι Γερμανοί από την πόλη των Μεγάρων. Δυστυχώς και το λέμε με λύπη, η ανησυχία μας επιβεβαιώθηκε.

-Αυτή την ημερομηνία η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ δεν θα την λερώσει με εκδηλώσεις εντυπώσεων και λογικές παράλογες σαν αυτή, που θέλει μέσα από την ματωμένη ημερομηνία να δώσει συγχωροχάρτι και βήμα προβολής στους απάτριδες. Αυτούς που πρόδωσαν την πατρίδα μας, που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή, που πολέμησαν δίπλα του, που φόρεσαν κουκούλα για να προδώσουν τους αγωνιστές, πολλές φορές και αθώους ανθρώπους για να σώσουν το τομάρι τους, υπό το φόβο μήπως και δεν είναι «παραγωγική» η προδοσία τους.

Αυτούς εκπροσωπεί η φασιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή σήμερα, και δεν το έκρυψε ποτέ. «Είμαστε η γενιά των ηττημένων του '45» είπε πρόσφατα ο φυρερίσκος αρχηγός του μορφώματος. «Ερχόμαστε»! είπε ένας άλλος προχθές στη βουλή. Αυτά, αν δεν τα βλέπει ή δεν τα ακούει η πλειοψηφία του δήμου που είναι και πρόσφατα γεγονότα, τότε είναι με βεβαιότητα πολύ πίσω από την ιστορία του τόπου μας. Και ας μην ενοχλείται που η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ έκανε μια γενική παρατήρηση, (προς ανιστόρητους).

Αλήθεια: για ποια απελευθέρωση θα μιλήσουμε στα παιδιά μας; όταν ξέρουμε πως σε μια χώρα που βρίσκεται υπό κατοχή, αυτοί που κατέχουν κυβερνητικά ή άλλου είδους αξιώματα, και είναι Έλληνες, πρέπει πρώτα να δηλώσουν μέχρι αποδείξεως την υποτέλεια τους στο κατακτητή. Αλλιώς δεν γίνεται... και το ερώτημα: αυτούς τους δοσίλογους θα κατατάξουμε ως αντιστασιακούς; Το «όλοι μαζί» εκεί παραπέμπει. Το καλλιεργεί η αστική – κυβερνητική προπαγάνδα, αλλά και ο δήμαρχος κύριος Σταμούλης στο μήνυμά του. Δηλαδή να καταθέτουν οι φασίστες στεφάνια στα μνημεία των ηρώων που έχουν οι ίδιοι

προδώσει ή σκοτώσει; Κι από πάνω να τους χειροκροτούν τα παιδιά μας ως Έλληνες πατριώτες!!! Ντροπή!!!

Η απελευθέρωση, είναι γιορτή χαράς για αυτούς που ένωσαν τη σκλαβιά και την πολέμησαν ο καθένας με τον τρόπο του, ακόμη και νοερά. Την γιορτάζουν από την πρώτη στιγμή. Οι άλλοι, οι υποτελείς, οι δοσίλογοι, οι μαυραγορίτες, τι θα γιορτάσουν; Την λύπη τους, ή την ανασφάλεια τους, αφού έχασαν τον προσάτη τους και τα προνόμια, ως δοσίλογοι που ήταν; Άρα, το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα: ΔΕΝ γιόρτασαν όλοι οι Έλληνες την απελευθέρωση, όπως και ΔΕΝ αγωνίστηκαν όλοι οι Έλληνες για την απελευθέρωση.

Ναι, είναι άτιμη πράξη για όποιον εκμεταλλεύεται το πέρασμα του χρόνου, που δεν υπάρχουν πια ζωντανόι αγωνιστές, και προσπαθεί να θολώσει τα γεγονότα για να δώσει κύρος σε αυτούς που δεν αξίζει ούτε το σάλιο. Στην ντροπή του 20^{ου} αιώνα, τους φασίστες που έφεραν τον κόσμο στο χείλος της καταστροφής.

Ένα άλλο παράδειγμα: Μια κατηγορία Ελλήνων, κυρίως αστοί πολιτικοί, έφυγαν από την Ελλάδα στην Κατοχή, πήγαν στη Αίγυπτο και αλλού. Αυτοί, πήραν μαζί τους και τον κορβανά του κράτους! Δηλαδή για αυτούς εκεί, ζωή χαρισάμενη και ο λαός εδώ, υπό κατοχή και πείνα! Με την λογική του «όλοι μαζί» και αυτούς στους αντιστασιακούς θα τους κατατάξουμε;

Ω! του θαύματος, αν τολμήσουν κάποιοι να μιλήσουν για το βίο τους τον αντιστασιακό... και πολύ περισσότερο αν είναι κομμουνιστές, θα δεχτούν τον πόλεμο από τους παραχαράκτες ως «μονοπωλητές» του αγώνα του λαού. Αυτό που κάνει και η διοίκηση του δήμου Μεγαρέων απέναντι στην ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ με το απαράδεκτο και υβριστικό δημοσίευμα της.

Επιστρέφουμε τις ύβρεις ως απαράδεκτες. Λυπούμαστε ειλικρινά που επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις μας. Καλούμε το λαό της πόλης να βγάλει τα ανάλογα συμπεράσματα. Να Αντισταθεί! όσο η αλήθεια είναι ζωντανή, πριν την σκεπάσει η λήθη και πιάσουν δουλειά πάνω της οι πατριδοκάπηλοι εργολάβοι.